

Eempolders, zondag 15 april 2018  
Wind: zuid-oost 3 Bft  
Temperatuur: van 10 naar 20 graden  
Gids: Rien

Het is grijs en het regent bij de start om zeven uur 's ochtends. Maar gelukkig is de lucht vol van lentedegels. Roepende grutto's zijn overal, en tureluurs en kievitten. Ze zijn alleen nog wat lastig te zien in de regen, die de wereld nu erg klein maakt. Op een hekje zit een gele kwikstaart. Toch geen gek begin hier in de Noordpolder te Veld, zoals deze Eempolder heet.

Al snel krijgt ons 8-koppig gezelschap de hoofdrolspelers in deze lege polder daadwerkelijk in beeld. Tureluurtjes paren vlak voor onze neuzen, hoeveel bewijs van prille lente wil je hebben?

Bij de wiel achter de zomerdijk komen voor een aantal deelnemers lifers in beeld: nog nooit eerder geziene soorten. Vooral de pijlstaart maakt altijd indruk. Maar aan de andere kant van de zomerdijk staan ook vier lepelaars dichtbij, en honderden brandganzen die snel maar eens naar Spitsbergen moesten. De winter is nu echt wel voorbij.

Omdat het windje de gevoelstemperatuur drukt, spreken we af om vlot door te lopen tot de vogelhut, maar dat lukt maar ten dele. Er moeten rietgorzen worden bestudeerd, en en graspiepers, slobbeenden, smienten en scholeksters, en er moeten grutto's en tureluurs worden gedetermineerd. Het verschil blijft voor sommigen lastig. Na man en vrouw torenvalk, die broedplannen hebben in de kerkuilkast aan het gemaal Goyersgracht, en de eerste rietzangers in het riet, bereiken we dan toch de vogelhut aan het Eemmeer. Op het water gebeurt niet veel bijzonders. Behalve dan die twee krooneenden redelijk dichtbij! Wat een prachtige koppen, ook al zijn ze nog niet perfect op kleur. Hier worden we vrolijk van, in combinatie met wat koffie en wat beschutting tegen de frisse wind.

Als we de hut verlaten is het weer wat opgeklaard en ons gemoed ook. Op waarneming.nl zijn steltkluut, zwarte ruiter en blauwborst gemeld, maar die liggen blijkbaar niet op onze route. Twee kemphanen wel, en eindelijk ook de bruine kiekendief. Een fietsende vogelaar meldt dat we de zeearend kunnen zien in een boom op de Dode Hond, een eilandje in het Eemmeer. De fietser verzekert ons dat de zeearend hier voor de eerste keer broedt, zoals al werd verwacht. Als-ie op de wieken gaat heb je spektakel, maar nu wordt het met de telescoop niet meer dan een stipje in een boom. Weinig verheffend.

Bij de oude eendenkooi scoren we nog IJslandse grutto's en meer kemphanen. Echt blij worden we ook van de zon. En de veldleeuwerik voegt zich bij het hemelkoor. De temperatuur vliegt omhoog en deze excursie eindigt in majeur. Heerlijk rondje vroeg voorjaar.

46 soorten gezien/gehoord:

Aalscholver  
Bergeend  
Blauwe reiger  
Boerenwaluw  
Bontbekplevier

Brandgans  
Bruine kiekendief  
Buizerd  
Canadese gans  
Ekster  
Fuut  
Gele kwikstaart  
Graspieper  
Gauwe gans  
Grutto  
Holenduif  
Houtduif  
IJslandse grutto  
Kauw  
Kemphaan  
Kievit  
Kleine mantelmeeuw  
Knobbelzwaan  
Krooneend  
Kuifeend  
Lepelaar  
Meerkoet  
Merel  
Nijlgans  
Rietgors  
Rietzanger  
Scholekster  
Slobeend  
Smient  
Spreeuw  
Tafeleend  
Torenvalk  
Tureluur  
Veldleeuwerik  
Waterhoen  
Wilde eend  
Wintertaling  
Witte kwikstaart  
Zeearend  
Zilvermeeuw  
Zwarte kraai